



€1,40 DINSDAG 15 FEBRUARI 2011

# Het PAVAROOT

DE KRANT VAN AMSTERDAM Vrij, Onverveerd

4 nie

ADVIS



## Hotel voor weekendje scheiden

**Gisteren, Valentijnsdag, opende het Echtscheidingshotel zijn deuren. Jim Halfens vertelt.**

*Waar staat het hotel?*

"We hebben geen eigen hotel. Straks durft niemand te komen. We werken samen met bestaande hotels."

*U bent niet bang voor vechtpartijen in de gang?*

"We proberen positief te blijven."

*U waarschuwt de andere gasten?*

"We gebruiken speciale ruimtes."

**'We hebben met de tv onderhandeld'**

*Geluidsdicht?*

"Wij willen echtscheiding uit de taboesfeer halen. Het is een verschrikkelijke periode. Wij bieden de gelegenheid om in één week-einde met hulp van advocaat, psycholoog, makelaar of accountant orde op zaken te stellen."

*Moeten gasten ervoor tekenen dat ze niet elkaar in het zwembad verdrinken?*

"Dat is alleen bij bungeejumpen."

*Waar zijn de kinderen?*

"Ook in het hotel. Zij krijgen een ander programma, met ook vermaak."

*Voor vechtscheidingen is een week-eindarrangement niet lang genoeg.*

"Zowel man als vrouw moet willen scheiden. Het hotel is niet voor mensen die vijf jaar bezig willen zijn en kapitalen willen uitgeven aan advocaten."

*Samen eten in het hotel?*

"Dat kan. We hebben een stel bekende Nederlanders, ik zeg niet wie, geholpen. Zij hoefden dus niet tien keer naar kantoor te komen, waar mogelijk paparazzo Edwin Smulders in de bosjes ligt"

*Geeft u een scheidingsgarantie?*

"Als beiden willen, geven we een garantie. Je komt een eind in een intensief weekeinde. Uiteraard moet het convenant nog naar de rechter."

*Dit is ideaal voor een reallifesoap op televisie.*

"Ik zal niet ontkennen dat we onderhandeld hebben met een zender. Het is niet gelukt. We willen niet een of andere platte show."

*Wat is het probleem? Op tv je hart uitstorten is helemaal in.*

"Echtscheidingen zijn niet populair. Het loopt altijd slecht af."

ROB ROMBOUTS